



DE WARE ZIN VAN ONS ZIJN

Studie

VAN GENESIS tot en met OPENBARING

STUDIE 16

Bouwen op het fundament en daaraan gerelateerde onderwerpen

De Heilige Geest I

Intro

In deze studie wordt aandacht gegeven aan de derde persoon van de Godheid, de Heilige Geest. Een onderwerp dat omringd wordt door veel onkunde, vragen en zelfs angst. Onkunde in de zin van, Bijbels onbegrip en dat van zowel de kant van degene die de vervulling in (of de doop met) de Heilige Geest vurig voorstaan, als ook van de kant van hen die dit onderwerp het liefst beperkt laten tot dat kleine zinnetje uit de geloofsbelijdenis dat zegt: ik geloof in de Heilige Geest. Onherroepelijk roept dat laatste toch vragen op. Wat geloof ik dan van wat ik in dit zinnetje belijd. Tegelijk roept ook het spreken van de Bijbel over bijvoorbeeld de gaven van de Heilige Geest vragen op. Welke zijn die gaven en, gelden ze nog voor deze tijd en zoja, in hoeverre. Het is juist hier dat zich bij de (terecht) vurige voorstanders van het spreken en preken over de Heilige Geest veelal niet op de Bijbel terug te voeren ideeën een rol spelen, ideeën die maar al te gauw tot excessen en dwalingen kunnen leiden. Juist dat maakt menig (met name traditioneel kerkelijke) christen (helaas, maar toch wat vaak wel terecht) huiverig, ja zelfs angstig! Is er voor huiver en angst voor Gods Geest en zijn werking in het licht van Gods Woord ook maar enige grond? Ook van de kant van (overigens oprechte) christenen die, als het gaat over de Heilige Geest en diens plaats en werking, huiveren tot en met angstig zijn, geldt dat een degelijke Bijbelse visie veelal ontbreekt. In het stilstaan in deze studie bij de Heilige Geest, diens plaats en werking, zal ook aandacht geschonken worden aan de genoemde onkunde, vragen en angst. Het onderwerp van de Heilige Geest zal hier evenwel beknopt (in twee delen, de Heilige Geest I en II) worden behandeld omdat er op de site van Bijbels perspectief een afzonderlijke - diepgaande - studie is/wordt opgenomen over dit zelfde onderwerp. Graag wordt er hier daarnaar verwezen:



Duidelijk zal voor ieder zijn dat de Heilige Geest binnen het Woord van God een uiterst belangrijke plaats inneemt. Als het gaat om het bouwen op het fundament, juist dan

blijkt Gods Geest onontbeerlijk. Andrew Murray schrijft in zijn boek *Het nieuwe leven* 'De grote gave van de Vader, waardoor Hij ons de redding verworven heeft, is de Zoon. De grote gave van de Zoon, waardoor de redding in ons innerlijk doeltreffend werkt, is de Geest'. Niet alleen geeft Murray zo het onderscheid weer tussen 'verlost/gered zijn - punt' en het 'waartoe men verlost is', maar tegelijk geeft hij voor wat dit laatste - het verlost zijn tot - betreft aan dat daarin de Heilige Geest dé centrale plaats inneemt. Deze werkt 'doel' treffend, dit wil zeggen Hij is gericht op het einddoel!

De Heilige Geest

Het laatste wat in de intro is gezegd, brengt bij wat Paulus zegt in **Romeinen 8:15** waar staat: *...gij hebt ontvangen de Geest van het z o o n s c h a p*. Vanuit de voorgaande studies weten we nu dat het bij *het zoonschap* gaat om iets dat boven het gered zijn uit gaat, het plus! Hoe duidelijk wordt dat uitgedrukt in **Romeinen 8:17** waar gesproken wordt over 'kinderen' wat doelt op 'het gered zijn' en 'erfgenaam' dat verwijst naar het doel en direct verbonden is aan 'het zoonschap'. In relatie hiertoe kan nogmaals

verwezen worden naar **Galaten 4:6**. Daar zien we hoe de Heilige Geest als noodzakelijk beschouwd wordt als het gaat om het bereiken van 'het zoonschap'. Ergens in *Dag bij Dag*, schrijft Andrew Murray (pag. 65): *Het geheim van werkelijke heiliging (en daar hebben we het dan toch over... over hoe te bouwen op het fundament) is een directe en persoonlijke relatie met de Heilige Geest; en alle onderwijs in dezen binnen het Woord en door de mens gegeven valt samen met het onderwijs over de Heilige Geest.*

Als een ding binnen Gods Woord met betrekking tot de Heilige Geest duidelijk wordt, is het wel dat Hij de Zoon openbaart, zoals de Zoon de Vader openbaart, ja, Hem in ons leven gestalte wil geven - zie bijvoorbeeld **Romeinen 8:13** in het licht van/relatie tot **Johannes 16:14**. Met andere woorden geen enkel oprecht christen kan om de Heilige Geest heen. Nog een citaat uit *Het nieuwe leven* van Andrew Murray: *Denk niet dat u één ogenblikals christen kunt leven zonder inwoning van de Heilige Geest*. Het is vanuit de zojuist genoemde tekst **Romeinen 8:13** dat duidelijk wordt dat de plaats waar er voor Hem ruimte komt *het kruis* is. Geen Pinksteren zonder Pasen! Is het toeval dat het spreken van Jezus over de Heilige Geest plaats vond in slagschaduw van de naderende kruisiging? Vond de uitstorting niet na deze gebeurtenis plaats? Hoeveel zeggend is dan **Johannes 16:7** (terwijl **vers 14** bevestigde wat zojuist is aangegeven: *Hij verheerlijkt de Zoon*).

Een en ander leidt onherroepelijk tot een heel persoonlijke vraag: bent u, die zegt wedergeboren te zijn (en gedoopt), vervuld (gedoopt) met/in de Heilige Geest? Lees de vraag van Paulus die hij stelde aan de *gelovigen* in Efeze: *Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot het geloof kwaamt?* **Handelingen 19:2b**. Het is bij deze vraag zaaks alle vooroordelen en alle angst op zij te zetten en je te richten op de Bijbelse autoriteit ervan. Laat Gods tegenstander ons niet langer laten focussen op meegemaakte of gesignaleerde excessen maar richt u op Gods Woord.



De tien maagden

Lezen we **Mattheüs 25: 1-13**. Ziet u ze zitten de tien maagden? De aanduiding 'tien maagden' geeft aan dat het om een afgezonderde groep gaat, afgezonderd van de wereld. Hoewel afgezonderd, valt er een verschil tussen de maagden te constateren: ze bestaan uit twee groepen - de ene helft is *gereed* en de andere helft niet. Wat is daarbij het criterium?



Alle tien zijn gereed en zijn op de weg omhoog (de toekomstige eeuwen met alles wat dat inhoudt) en alle tien hebben een lamp, maar slechts vijf hebben naast de lamp een kruikje met olie. Olie is het criterium, het is in de Bijbel het beeld voor de Heilige Geest. Vijf waren er dus vervuld met de Heilige Geest en vijf niet. De lamp staat in de Bijbel voor Gods Woord, dat Woord hadden al de tien maagden. Maagd staat voor rein en bestemd voor de Bruidegom (lees wat Paulus zegt in **2 Corinthiërs 11:2!**). Alle vijf waren ze aan het (ver)wachten en alle tien schijnen ze door matheid van ziel bevangen te worden, getuige het gegeven dat ze in slaap vielen (wat een waarschuwing!). Ondanks dat ze alle tien (ver)wachten, misten vijf het uiteindelijke doel (de bruiloft van het Lam en dus ook de erfenis). Uit deze gelijkenis mag sowieso duidelijk worden, dat het vervuld zijn met de Heilige Geest als een afzonderlijke zaak valt aan te merken naast het wedergeboren worden. Men stelt bijvoorbeeld binnen de zogeheten maranathakring(en) dat je bij de wedergeboorte met de Heilige Geest der belofte wordt verzegeld. Men vult dit vervolgens onvoldoende of niet juist in. Meerdere tekstplaatsen laten zien dat het, hoewel ze kunnen samenvallen, wel degelijk om twee afzonderlijke momenten gaat. Om twee voorbeelden tenoemen, eentje uit het Oude Testament en eentje uit het Nieuwe Testament: **Ezechiël 36:26,27** en **Handelingen 8:12e.v.**, terwijl uit de laatst genoemde tekst tegelijk blijkt dat de vervulling of doop in/met de Heilige Geest een gebeuren is dat is na te vertellen (vergelijk in deze ook **Hand. 10:44v.v.** Uit de verdediging van Petrus later - zie **Hand. 11:15** - blijkt dat het om een zelfde gebeuren ging als op de allereerste Pinksterdag). Uiteindelijk toont ook **Handelingen 2:38** duidelijk aan wat zojuist werd gesteld, namelijk dat het om een plus gaat naast bekering. Noem het een tweede zegen - en een zegen is het! En hoe nodig!

De gave van de Heilige Geest

In **Handelingen 2:38** wordt er gesproken over de gave van de Heilige Geest (in **vers 32** Geest der belofte wordt genoemd. Terijde mag de vraag gesteld worden of **vers 38**

toepasbaar is op de kinderdoop - dat blijkt een exegetische misser van formaat). Wat het begrip 'gave' inhoudt, wordt duidelijk vanuit **Efeze 1:13b**. Juist deze tekst laat zien waarom het in de aangehaalde verzen uit Handelineg 2 gaat - de Geest der belofte is een *gave* in de zin van *een onderpand van onze erfenis*. Met andere woorden het is direct verbonden met Gods doel!

Voor met de studie verder te gaan tussendoor een paar **vragen**:

1. Ziet u uit naar de wederkomst en wat houdt dit fenomeen volgens u in?
2. Verwacht u veel en wat dan?
3. Wat houdt het begrip 'onderpand' volgens u in relatie tot de wederkomst in?
4. Wanneer de Bijbel spreekt over 'de krachten van de toekomstige eeuw' (**Hebr. 6:5**) waar moet men dan zoal aan denken?
5. Kent u de gaven van de Heilige Geest?
6. Geldt wat Gods Woord hierover zegt ook nog voor vandaag - licht u antwoord toe.
7. Weet u wat de vrucht van de Geest inhoudt?
8. Spreekt Gods Woord over vruchten of vrucht van de Geest volgens u?
9. Aan welke letterlijke vrucht wordt dan gedacht en waar en hoe in Gods Woord komen we deze tegen?
10. Waarop ligt volgens u de nadruk op gave of vrucht - ligt toe.



Als Gods Woord spreekt van 'onderpand' dan mogen we daarvan nu al iets ervaren (zie naast **Hebr. 6:5** ook **Rom. 8:23**) en dan raakt een en ander de uitingen van de Heilige Geest, uitdingen (gaven) die - NB - tegelijk het 'bewijs' vormen van 'vervuld zijn'. Letten we als het gaat om huiver en angst in deze eens op wat Gods Woord zegt in **Jacobus 1:17v**. Daar heten ze *goed* en komend van de Vader der lichten. Dus de gave van Gods Geest, de vervulling op zich - die we als belofte aangemerkt zagen, alsook de gaven (uitingen) daarvan, valt onder Gods noemer 'goed'! Angst en huiver zijn daarom laakbaar en houden af van hetgeen God zijn kinderen (op weg naar het zoonschap) wil geven. Het gaat niet alleen om een 'belofte' maar ook om een opdracht, een *liefdesbevel* - zie hiervoor **Efeze 5:18b**. Deze opdracht moet gezien worden in het licht van het kunnen bereiken van Gods oorspronkelijke doel met ons. Gods Geest helpt, gidst en stuwt bij het gaan van de weg omhoog, zonder Hem is het onhaalbaar! Als Gods Geest al op Jezus moest neerdalen hoeveel te meer op ons!

Onbekendheid, huiver en angst

Staan we tot slot van dit deel van de studie over de Heilige Geest een ogenblik stil bij mogelijke oorzaken van onbekendheid, huiver en angst rond dit onderwerp. Het zijn juist de huiver en angst die leiden tot onbekendheid, en een en ander is veelal gerelateerd aan het begrip excessen waarvan men of heeft gehoord of deze misschien zelf heeft meegemaakt. Excessen zijn er inderdaad en dan vooral ten aanzien van de uitingen (de in **1 Corinthiërs 12** door Paulus opgesomde negen gaven) van de Geest. Meestal gaat het om een overdreven of een met name accent leggen op deze gaven. Tot op vandaag wordt er bijvoorbeeld niet geschroomd de onbijbelse visie te verkondigen dat een ieder die de vervulling in de Heilige Geest ontvangt in tongen moet spreken, dat zou namelijk het ultieme bewijs van de vervulling zijn. Vervolgens wordt er (vaak



in directe relatie tot de zojuist weergegeven visie) - zonder Bijbelse onderbouwing - beweerd dat men dit spreken in tongen zou kunnen leren. Meestal wordt er door de vermeend Geestvervulde ter voorbeeld kort in tongen gesproken en wordt hij of zij die de vervulling verlangt en zoekt, aangespoord om het in tongen gesprokene na te spreken. Hetzelfde komt voor ten aanzien van de gave van profeteren. Ook dat zou men kunnen, dan wel moeten, leren. Wie dit beweert, heeft schijnbaar nog nooit gelezen dat Gods Geest aan een ieder toedeelt gelijk Hij wil - **1 Corinthiërs 12:11**. Advies: houd u verre van onbijbelse onzin die zelfs gevaarlijk kan zijn. Laat u dan ook nooit zoiets wijsmaken en laat u zeker niet door iemand zo maar de handen opleggen - zie **1 Timotheüs 5:22!** Gods Geest werkt nooit los van het Woord en handoplegging vraagt dus zorgvuldigheid. In elke omstandigheid is het volgende advies aan te raden: staat wat er beweerd wordt niet in Gods Woord, heb er dan niets mee te maken. Over de orde in de gemeente met betrekking tot het gebruik van de gaven is bij velen die onder meer de genoemde voorbeelden voorstaan, amper of geen kennis. Toets de uitingen en alles daarom heen aan Gods Woord. Talloos velen lopen achter volstrekt met Gods Woord strijdige fenomenen aan onder het motto: liever spektakel dan de rust van het kerkhof. Men heeft blijkbaar geen weet van wat Gods Woord zegt ten aanzien van het verkondigen en nalopen van dergelijke met het Woord strijdige ideologieën en manifestaties. Helaas ontbreekt het veel zogeheten Geestvervulde voorgangers en gelovigen aan geestelijk onderscheid en is gebrek aan kennis van Gods Woord dáárvan de grondoorzaak. Veel wat ziels is, wordt daarom onder de noemer van de Heilige Geest verkondigd en geleerd. Een en ander leidt tot een vertekening, ja zelfs tot een karikatuur van de geweldige belofte van Gods Geest alsook van de gaven van de Geest. Degene die niet met het onderwerp van de Heilige Geest vertrouwd zijn, wordt door excessen en een onbijbelse voorstelling van zaken eerder afgeschrikt dan gewonnen. De tegenstander van God is erop uit om het VVV van God bij de mens weg te houden - het VVV van God houdt in, de Verlossing, de Vervulling en de Verheerlijking. Als het hem niet gelukt is iemand van de verlossing af te houden, zal hij zijn uiterste best doen om diegene van de vervulling en verheerlijking af te houden. Is iemand én verlost én vervuld, dan zal hij alles in het werk stellen diegene van de verheerlijking af te houden. Daarom ziet toe op uzelf en wortel in Gods Woord en weersta de duivel.



De vraag 'bent u vervuld met de Heilige Geest' is even legitiem en reëel als de vraag 'bent u wedergeboren' (Vgl. **Hand. 8:14e.v.**).

Voor vragen of reacties wordt verwezen naar de mogelijkheid tot contact zoals aangegeven op de site. In de volgende studie, deel II, wordt ingegaan op de gaven van de Geest als zodanig.